

20 maart 2020

Lieve kinderen uit de Bethelkerk,

Deze week moet ik heel vaak aan jullie denken. Alles is opeens zo anders geworden. Een heel erge ziekte is in de wereld gekomen. Zo erg, dat veel mensen daaraan sterven. Zo erg, dat er maar weinig mensen naar de kerk mogen. Zo erg, dat ook jouw school gesloten is. Ik denk dat jullie het best moeilijk hebben. Sommige kinderen praten daar over met mama of papa. Andere kinderen vinden het moeilijk om te zeggen wat ze voelen. Nu zijn er veel moeders en misschien wel vaders die uit de Bijbel vertellen of een verhaal voorlezen. Het is best bijzonder dat je opeens thuis 'op school' zit. Ik denk dat veel kinderen het best moeilijk vinden om thuis allemaal opdrachten te maken. Bidt maar of de Heere jou wil helpen en of de Heere ook de vertellingen uit de Bijbel wil zegenen. Bidt maar of de Heere jou en alle mensen in de gemeente wil sparen. En probeer thuis maar lief voor elkaar te zijn.

Jullie zullen vast wel nagedacht hebben hoe het allemaal komt. Het komt door onze zonden. De Heere woont in de hemel en ziet heel veel boze dingen bij de grote mensen en bij de kinderen. Zij doen boos, praten boos en denken boos. Daarom is de Heere toornig op ons en stuurt Hij een ziekte. In de Bijbel staat een tekst waarmee je het beter kan begrijpen. In Habakuk 3:5 kunnen we lezen: 'Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie'. De tekst is een beetje moeilijk. Maar ik zal het uitleggen. Je weet wel dat er bij de Statenvertaling kanttekeningen staan. Daarin staat wat deze tekst betekent. We kunnen denken aan een koning die voordat hij komt, eerst zijn knechten vooruitstuurt. Als koning Willem-Alexander ergens op bezoek komt, dan zijn er vooraf ook veel mensen bezig om alles regelen. Hieraan mogen we denken als het over de Heere gaat. Koning Jezus komt. Wanneer? Bij de wederkomst. Dan komt Hij op de wolken van de hemel. Alle mensen zullen Hem zien met hun ogen. Ook jij zal Hem zien. Dan zal de Heere Jezus alle mensen als Rechter oordelen. Dan zal Jezus vragen hoe jij naar de bijbelvertellingen en de preken hebt geluisterd.

Maar vóórdat Jezus komt, stuurt Hij zoals de koning eerst zijn knechten stuurt, éérs het coronavirus om ons te straffen. Waarom? De Heere wil dat jij gaat bidden. De Heere wil dat jij breekt met de verkeerde dingen. De Heere wil dat jij niet meer zoveel houdt van al je mooie spulletjes. De Heere wil dat jij niet zoveel tijd verknoeit achter de computer. De Heere vraagt jouw hele hart. Het is een groot wonder als je al een nieuw hart mag hebben. Dan mag je de Heere liefhebben. Heb jij nog geen nieuw hart? Dat is heel erg. Ga maar bidden zoals Anna Boender uit Nieuw Beijerland meer dan honderd jaar geleden heeft gebeden. 'Heere, wie bent U toch? Ik ken U niet. Mag ik U leren kennen?' Het is nóg genadetijd! Hoelang? Ik weet het niet.

*Zoek Jezus veel,  
Zoek Jezus vroeg.  
Wie Jezus heeft,  
Die heeft genoeg.*

Jullie biddende ds. Agteresch